

Leven na de dood

Of je ACOL speelt of Squeeze je bent altijd de malloot

(Refrein)

Er is leven, er is leven na de dood

Na de dood (2X) Er is leven, er is leven na de dood

Speel dus op gevoel maar verder want René is toch te groot

(Refrein)

Krijgt Marianne naar hare duvel want vier harten is de stoot

(Refrein)

Moet je zeker zes sans bieden maar je speelt tegen een kloot

(Refrein)

Volgens Daniëlle in de hemel is het alle dagen feest

En Daniëlle die kan het weten want die is er nooit geweest

Bied maar drie sans zonder schoppen dan raak je toch gene poot

(Refrein)

En dan voor beginners ! Heb je je doodsangst overwonnen, is het alle dagen feest

Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet ben je er geweest

Wat kon Jos Stans nou gebeuren toen hij zeven harten bood

(Refrein)